

de derde ruimte

Workshop door Cyann en Nicole Behr



[PILOT] 04//10//2023

St.-Joost, Beukenlaan 1, Breda

10:00-16:00

**Kosten: je eigen inbreng is voor ons
genoeg.**

**Neem je eigen lunch mee, wij zorgen voor
koffie en thee.**

**Wel graag even aanmelden via:
nicole@behracademie.nl**

Laten we ons even inbeelden dat wij met z'n allen één mens zijn. Laten we één mens zijn met een verleden, een nu en een toekomst.

Laat ons een pad afgelegd hebben binnen deze wereld, laat dat pad nog te bewandelen zijn, alle kanten op.

Ik stel, als één collectief mens, me voor dat er dingen misgegaan zijn in onze opvoeding. Onze ouders hadden het beste met ons voor, zeker, maar er zijn steken die ze hebben laten vallen. Ze hebben gefaald in het evenwicht behouden: Ze hebben de rijken een manier gegeven om makkelijker meer geld te genereren; Ze hebben groepen uit elkaar gehaald in hun nieuwe manier van steden bouwen; Ze hebben het warmer gemaakt, benauwder; Ze hebben de druk opgevoerd tot een punt dat wij moesten vluchten, vechten, of bevriezen. Ik stel, als één collectief mens, dat ons Nu een moeilijk Nu is, ook al is dat hoogstwaarschijnlijk evengoed zo geweest in andere tijden van Nu.

Wat ik, als collectief mens, nu mis, is een derde ruimte. Een derde ruimte zonder drempel, of in ieder geval geen figuurlijke. De derde ruimte laat het collectieve mens bestaan, zoals wij die nu zijn. De derde ruimte vereist niet van het collectieve mens dat ze het met zichzelf eens is. Binnen het collectieve mens ontstaan ontmoetingen die fijn zijn, die pijn doen, die het collectieve mens tot mens maakt. De derde ruimte verwacht geen homogeniteit in het collectieve mens; Wij hoeven het niet met elkaar eens te zijn, want de paradox en de poëzie mag in ons leven. Binnen het collectieve mens wordt er één ding erkent en dat is dat wij de verbinding als collectief mens willen aangaan.

